

*Itaris*

## *Culturele groepsreizen naar landen rond de Middellandse Zee*

Nieuwsbrief nr. 7, mei 2009

### Barok lezing en reizen in 2009 en 2010

We staan op het punt om naar De Marken en Umbrië te vertrekken met een groep van 14 personen. We hebben de reis weer in onderling overleg en via gezellige avonden voorbereid en hebben er allemaal veel zin in.

In april ben ik naar Sardinië geweest om een Itaris reis voor te bereiden voor mei 2010. Mij viel op dat het een prachtig en groot eiland is met zeer verschillende landschappen en regio's, veel natuurschoon, imponerende bergen, schitterende kusten. Voldoende culturele aspecten, m.n. de nuraghi cultuur is zeer bijzonder. Heerlijk eten, voortreffelijke wijnen, in Nederland nauwelijks bekend en erg aardige mensen. Vrijwel zeker zal de reis plaats hebben van 8 t/m 15 mei 2010. We zullen jullie daarover natuurlijk later verder informeren. Van velen hoorden we al dat ze geïnteresseerd zijn in deze reis.

Eind september 2009 organiseren we weer een bijzondere Romereis.

**De Barok in Rome.** Deze reis staat voornamelijk in het teken van de Barok in Rome, in het bijzonder Bernini en Caravaggio.

Als rond 1590 Caravaggio naar Rome komt vindt in Italië de Contrareformatie plaats. De katholieke kerk wil haar grootsheid, trots en ambities tonen. Pauzen, kardinalen, religieuze orden, en ook rijke burgers investeren in pracht en praal, in architectuur en kunst: de barok. Caravaggio is één van de grote vernieuwers geweest die opviel door zijn dramatische stijl, zijn licht-behandeling, zijn chiaro-scuro, zijn diagonalen, zijn realisme en zijn temperament. Caravaggio was een eigengereide persoonlijkheid en schiep dan ook 'eigengereide kunst'.

Bernini was onder meer architect, beeldhouwer, schilder en planoloog. Veel van wat hij nagelaten heeft is in Rome te zien, prachtige pleinen, fraaie fonteinen, schitterende sculpturen en magnifieke beeldengroepen, m.n. in de Galleria Borghese.

Aanvullende informatie vindt men op onze website: [www.itaris.nl](http://www.itaris.nl).

Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Vertrek zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober a.s. keren we weer huiswaarts.

In het kader van de voorbereidingen op deze reis organiseren we een **speciale Barok lezing** door mevr. drs. Saskia Goddijn (kunsthistorica met als specialisme barok).

Deze lezing, met veel beeldmateriaal, is uiteraard bedoeld voor de deelnemers aan de reis, maar ook voor andere geïnteresseerden is deze lezing zeer de moeite waard. Kortom, u bent van harte welkom. Wanneer en waar?

## Barok in Rome

Datum: woensdag 1 juli a.s.  
Plaats: het Infrahuis aan de Leonard Springerlaan 1 in Groningen (nabij het Martini Plaza).  
Tijd: 19.30 - 22.00 uur  
Prijs: inclusief koffie bij aanvang en in de pauze, en een drankje (wijn, bier, fris) na afloop: € 12, -.

Opgave kan door het bedrag over te maken op ING rekening 750 95 89 t.n.v. O.G.A. Euverman te Norg o.v.v. 'Barok lezing'. Graag voor 24 juni a.s. Een mailtje of een briefje mag uiteraard ook.

Nog een boeken tip:

**Paolo Giordano:** De eenzaamheid van de priemgetallen. 2009. En nu al uitverkozen tot 'Het beste boek van het jaar'. Prachtige roman.

Een hartelijke groet,  
Onno & Anke Euverman