

**Itaris,**

culturele groepsreizen naar landen rond de Middellandse Zee

Nieuwsbrief nr 1, maart 2006

We vinden het leuk om jullie via een nieuwsbrief even wat te vertellen over de stand van zaken bij Itaris en over onze plannen voor de komende tijd.

We richten ons in deze brief met name tot de deelnemers die al eens met ons op stap zijn geweest, maar hebben er ook geen enkel bezwaar tegen wanneer andere geïnteresseerden deze brief lezen.

Het afgelopen jaar hebben we succesvolle reizen georganiseerd, zoals steeds naar Italië, één naar Noord-Italiaanse steden en weer één naar Rome. Dat deze reizen succesvol waren durven we te schrijven omdat we reacties kregen van de deelnemers die dat aangaven, en ook uit de enquêtes die we na afloop van de reis afnamen bleek dat kwalificaties over de reis zeer gunstig waren: prachtig, uitstekend, erg leuk, wordt niet te groot! Dat geeft moed om door te gaan.

Zo staan er aantrekkelijke reizen op het programma voor dit jaar:

- Van 6 t/m 13 mei naar de Cinque Terre, Genua & Lucca, een bijzondere wandel- en culturreis;
- Van 7 t/m 14 oktober een Rome exclusief reis;
- En van 8 t/m 20 november een spannende Egypte reis, Cairo, vele oude tempels, inclusief een schitterende cruise op een \*\*\*\*\*cruiseschip over het Nassermeer, prijs zojuist fors verlaagd.

Zie voor nadere informatie over deze reizen onze website: [www.itaris.nl](http://www.itaris.nl)

Ook willen we jullie graag laten weten wat we in 2007 van plan zijn, zodat jullie daar mogelijk rekening mee kunnen houden.

- Vanwege het grote succes in 2003 opnieuw een Sicilie-reis in mei 2007. We kiezen voor deze periode omdat dan alles in bloei staat, het zal een rondreis worden, vergelijkbaar met de reis in 2003, en wanneer er oudgedienden meegaan willen we ook, naast Taormina, Etna en Palermo minstens twee dagen een nieuw programma, o.a. naar Messina en Cefalu aanbieden.
- In het najaar, 2<sup>e</sup> helft september 2007 organiseren we een reis naar Venetië, Verona, Padova en Vicenza, een mooie culturele stedenreis.

- Vraag is er naar opnieuw een reis naar Toscane en Umbrië, maar deze staat dan gepland voor het voorjaar van 2008.

Graag wijzen we jullie nog op de mooie Rembrandt-Caravaggio tentoonstelling in Amsterdam in het Van Gogh museum. Wij gaan er deze week heen. Zoals jullie weten zijn we nogal liefhebbers van Caravaggio. Prachtig om deze meesterwerken nu in eigen land te kunnen bekijken.

Mocht er interesse zijn om gezamenlijk naar het Van Gogh te gaan, dan willen we het volgende organiseren: een dagexcursie 2<sup>e</sup> helft mei a.s. en daaraan voorafgaand een lezing in de avonduren door een deskundige kunsthistoricus/ca. We denken aan twee deskundigen in onze omgeving die dat zeer goed zouden kunnen doen. Laat weten of je belangstelling hebt, dan doen wij een concreet voorstel.

Ten slotte: Anke en ik gaan ook komende zomer weer naar Italië en zullen proberen nieuwe verkenningen te doen, ons vizier is dan vooral op De Marken gericht. Jullie horen weer van ons.

Hartelijke groet,

We denken met jullie aan cultura, cucina e clima

Onno Euverman & Anke Lindenbergh

Leestips:

- \* Jan van der Putten: Italianen, Mets en Schilt, Amsterdam
- \* Susanna Tamaro: Buiten, Wereldbibliotheek, Amsterdam