

Itaris,

Culturele groepsreizen naar landen rond de Middellandse Zee

Nieuwsbrief nr 4, november 2007

Itaris reizen in 2008

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief van Itaris.

De afgelopen tijd is er veel bij ons gebeurd en ondertussen kijken we ook weer vooruit naar het nieuwe jaar 2008.

We kijken met plezier terug op de voorbije zomer waarin Anke en ik weer in Italië zijn geweest. We waren in Orta en omgeving (Piemonte) en zijn wat eerder dan we eerst dachten naar huis teruggekeerd omdat we een nieuw huis hadden gekocht. En niet onbelangrijk, het vorige redelijk snel en goed hadden verkocht. Eind juli kregen we de sleutel van ons nieuwe huis in Norg en per 1 september konden we verhuizen, kortom een maand flink klussen en toen over. We zijn blij met ons nieuwe onderkomen en dat van Itaris. Het staat in Norg aan de zuidwestzijde met prachtig vrij uitzicht op de Norger es en de Norger Holt (een oerbos).

In september waren we met Itaris met een groep van 30 deelnemers in en rondom Venetië. Een prachtige reis met schitterend weer. Hoogtepunten waren de stad zelf aan de lagune die we verschillende dagen vanuit zee benaderden, de kennismaking met Palladio (Villa Rotonda en Teatro Olimpico) in Vicenza en de indrukwekkende Scrovegni kapel van Giotto in Padua.

We zijn ook getrouwd. 5 oktober was de dag, een prachtige dag, waar we met veel voldoening op terug kijken en die velen met ons mee hebben beleefd.

Ondertussen is ook onze website vernieuwd en daar was eigenlijk ook het wachten voor deze nieuwsbrief op. Informatie over Itaris vind je op www.itaris.nl en je kunt ons nu bereiken onder het emailadres info@itaris.nl.

Maar na dit bijpraten willen we ook graag vooruit kijken naar de Itaris reizen voor 2008.

We proberen goed te luisteren naar wat onze omgeving ons vraagt en adviseert. Daarom gaan we in mei naar Napels en in oktober weer eens naar Rome, onze specialiteit mag je misschien wel zeggen.

De **Napels-reis**. Aan de voet van de Vulkaan. Hoog boven Napels torent de Vesuvius, met aan de voet daarvan twee unieke bezienswaardigheden: de Romeinse steden Pompeï en Herculaneum. En er is meer, zoals het exclusieve Capri, de schilderachtige dorpen aan de baai van Amalfi en het antieke Paestum. Je wordt er getroffen door de authentieke levendige sfeer en de hectiek krijg je er gratis bij. Dat laatste geldt m.n. voor de zomer wanneer het er ook nog heet is, Het voorjaar lijkt ons daarom een betere tijd. De rijkdom aan cultuur-historie en de prachtige kust maken deze reis meer dan waard. We gaan ook in mei omdat in deze periode alles in bloei staat. We rijden langs de prachtige Amalfi-kust, bezoeken Ischia, de stad Napels zelf, Sorrento, Capri, en Pompeï. We hebben bij deze reis voor een 4 sterren hotel gekozen, wat meer aandacht voor luxe en het diner betekent. Twee hele dagen en 2 halve dagen hebben we ook de beschikking over een Engelssprekende gids. Wat overigens niet wegneemt dat we, gewoontegetrouw, het fijn vinden om de deelnemers weer bij het programma te betrekken. Het zal een behoorlijk aangeklede reis worden waarbij veel inbegrepen is.

Voor uitvoeriger informatie verwijzen we naar onze Itaris website: www.itaris.nl. Op aanvraag zenden we informatie toe alsook natuurlijk een inschrijfformulier.

Advies reisgidsen: een goede boekwinkel op dit gebied is Reisboekwinkel de Zwerver in Groningen, www.dezwerver.nl. Deltas Merian Live 'Golf van Napels' is een handzaam gidsje waarin alle belangrijke aspecten beknopt aan bod komen met veel praktische tips (2004, 120 blz. ISBN 9024375312) De Duitstalige Reise Know How 'Golf van Neapel' is de meest uitgebreide gids over dit gebied (2006, 528 blz. ISBN 3831715262). De Engelstalige Time Out Napels is de handigste en meest praktische gids (2007, 324 blz. ISBN 1846700086). Goede tips vind je ook nog in de Geogids Zuid-Italië (2004, 402 blz. ISBN 9077494065).

In oktober gaan we weer naar **Rome**. Een heerlijke week in het najaar in Rome. Aandacht voor de bekende high-lights als Pantheon, Forum Romanum, San Clemente, Vaticaan, de prachtige pleinen en fonteinen, maar ook onderwerpen die bij een eerste bezoek veelal nog buiten beeld blijven, zoals de Galleria Borghese, de Villa Giulia, Sint Paulus buiten de muren, het Capitool. Het definitieve programma stellen we vast in overleg met de groep.

We hebben een fraai hotel geboekt op een uitstekende locatie, midden in het oude Rome, het Centro Storico. Ook van deze reis is informatie te vinden op de Itaris website en is een programma op te vragen.

Natuurlijk kan men zich reeds per mail aanmelden maar we sturen op verzoek ook een inschrijfformulier toe.

Tot slot nog enkele Italiaanse leestips van Anke, met name gericht op Napels en Rome:

- * Maria Orsini Natale De Pasta Koningin Rainbow Pocketboek 593 (Napels)
- * Alberto Moravia Romeinse Verhalen Wereldbibliotheek (Rome)

Terwijl je leest kun je ook genieten van *La Chanson Napolitaine* van de 'dubbel'cd Napoli van Romano Zanotti (*Harmonia mundi*). Zo is een lange winteravond maar zo gevuld.

Een hartelijke groet,
en graag: buon viaggio

Onno & Anke Euverman